

Göteborgs schackveteraner 50 år

För att förgylla 50-årsjubiléet av föreningens tillkomst hade Göteborgs schackveteraner bjudit in den välkända schackprofilen Bengt Hammar som föredragshållare. Bengt har synnerligen gedigen schackbakgrund och bjöd på ett mycket varierande program fördelat på ett förmiddags och ett eftermiddagsblock.

Till att börja med visade Bengt hur viktigt det kan vara med goda minneskunskaper i kända strukturer. Låter det invecklat? Nja, det innebär enkelt uttryckt att det är bra att veta hur man ska spela i vissa ställningar. Nyttan av att känna igen strukturer gav Bengt exempel på i siciliansk och fransk öppning. Det var lärorikt att få ta del av viktiga idéer och planer i båda öppningarna. Känner du till både kortsiktiga och framför allt långsiktiga planer underlättar det onekligen speciellt om spelet är komplicerat. För undertecknads del, som slutade med att spela 1.e4 för att undvika sicilianskt var det som att få vatten på sin kvarn.



Bengt Hammar föreläser för Göteborgs schackveteraner på Allégården Göteborg.

På förmiddagen hann Bengt även inleda sin redogörelse för "Schackets skitstövlar". Den ryske stormästaren Ivgeni Vasiukov fick inleda kavalkaden. Sportmannaskap är ett okänt begrepp för Vasiukov och att tacka för ett parti, åtminstone efter en förlust, var inte att tänka på. Detta kunde konstateras med eftertryck när Vasiukov förlorade ett parti mot Lasse Karlsson i Veteranlag EM. Ett briljant parti som vi fick ta del av där Lasse spelade ut ryssen.

På eftermiddagen uppenbarade sig fler skitstövlar innan Bengt gick över till att berätta om sin tid som lagkapten för det svenska OS-laget under flera OS. Schackspelare kan vara egocentriska och svåra att styra. Här fick Bengt använda sin diplomati många gånger. Minnesvärda partier visades med bland annat Ulf Andersson. Ulfs förmåga att trolla fram vinster i till synes helt utjämnade ställningar har alltid fascinerat oss – så även denna gång.

Sammanfattningsvis en mycket trevlig heldag med stort underhållningsvärde tillsammans med Bengt och vi gick alla hem med nya kunskaper.

Sören