

Göteborgs Schackveteraner

1970 – 2010

Denna jubileumsskrifts historik för de trettio första åren har i stort framtagits av Kenneth Hedlin, medan Göte Teiffel ansvarar för åren 1999 – 2009.

Allégården som numera är föreningens spelokal, uppfördes 1897 och arkitekt för densamma var Hans Hedlund. Byggnaden var från början ett bibliotek, mera känt som Dicksonska Folkbiblioteket. Hedlund var en Göteborgs mera kända arkitekter åren runt förra sekelskiftet. Han ritade även Stadsbiblioteket på Hagaplan 1900, numera Kurs- och tidningsarkiv, Kontoristföreningen 1908, Amerikaskjulet 1912 och det mäktiga Telegrafverket vid Ekelundsgatan 1913.

Göteborgs Oldboys SK bildades tisdagen 3 november 1970 i Arbetareföreningens lokaler på Magasinsgatan. Initiativtagare var Wilhelm Udén, en då välkänd profil bland göteborgska schackspelare. Han och några andra glada pensionärer tyckte att det fanns ett behov för en särskild förening för dem som inte var allt för unga. Anledningen var bl a att många tyckte att det var lite besvärligt att deltaga i de etablerade klubbarnas spel på kvällstid. Fördelen med den nya klubben var att medlemmarna kunde spela på dagtid. Man behövde inte ta sig i en del fall till avlägsen belägen lokal på kvällstid, med en kanske ibland upplevd osäkerhet på gatorna.

Från starten var det 15 medlemmar som var med och bildade föreningen. Ordförande blev Wilhelm Udén, sekreterare Wictor Andersson och kassör Osborn Olsson.

Den nya föreningen ansökte om medlemskap i Göteborgs Schackförbund och detta beviljades självfallet.

Intresset var stort och medlemsantalet ökade så sakteliga för att nå sitt högsta antal i mitten av 70-talet med över 100 medlemmar och blev därmed en av stadens största schackklubbar. Detta imponerande antal kunde emellertid inte behållas och sakta sjönk de anslutna till omkring ett 60-tal, som det varit sedan dess.

1974 flyttade föreningen över till Allégården.

Utöver det interna spelandet började man utmana andra klubbar bl a Stockholms Pensionärer, som på våren 1976 besegrades med 13½ - 6½.

Under de följande åren spelades det flera matcher mot de schackliga huvudstadsborna. På våren 1979 vann Stockholm med de stora siffrorna 17 - 4, men det var kanske inte var så förvånansvärt för på deras tre första borden satt stormästaren Erik Lundin, den flerfaldige göteborgsmästaren Leho Laurine och landslagsspelaren Nils Bergkvist. Matcherna mot Stockholm fortsatte sporadiskt och den senaste spelades i oktober 1983 då vi segrade med 13½ - 5½.

Vi har också haft en del utbyten med andra föreningar, t ex från Uddevalla, Kinna och Alingsås, matcher som givit såväl vinster som förluster. Dessa bataljer mot andra pensionärsklubbar är självfallet en tradition väl värd att bevara.

Även vid schack-SM har några av våra medlemmar haft framgångar, även om de vid dessa tillfällen representerat sina moderklubbar. Här kan särskilt nämnas att Anders Sahl blev svensk mästare i Veteraner Elit 1989 i Sundsvall. Utöver denna bedrift kan vi även framhålla John Eriksson, Hugo Florin, Carl-Olof Wiman och Toivo Kardehill, vilka också visat sina schackliga bedrifter i dessa seniora elitmönstringar.

Några andra pigga schackveteraner värda att nämnas är Ragnar Olsson, Ture Bratell, Lennart Jönsson och i synnerhet Albin Rosén. Den sistnämnde har deltagit i schack-SM långt över 60 gånger.

Några andra veteraner värda att nämna är Kurt Johansson, en verklig hustomte och Karl Friberg, som trots sitt rörelsehandikapp alltid tog sig till sin plats i lokalen, där han fick ägna sig åt sin kära hobby. Därutöver utförde han också ideellt arbete, genom att ge schacklektioner till skolbarn i närområdet.

Under några på 70-talet var Allégården stängd för reparation och då fick vi hyra in oss i Schackspelets hus på Haga Kyrkogata. På hösten 1977 flyttade vi tillbaka baka till Allégården, som sedan dess är vår hemvist.

1982 infördes rökförbud, en självklarhet i dag kan vi tycka, men till en början var detta svårt att acceptera för några. 1984 gavs en del rökare ett ultimatum att de som inte kunde respektera detta förbud uppmanades att lämna lokalen när de skulle röka eller gå hem för gott.

13 december 1984 hölls en lussefest, med damer som samlade 86 deltagare. En särskild uppskattad tillställning, i synnerhet när det var andra damer närvarande än de träaktiga på brädet.

I mitten på 90-talet ändrades föreningens namn till Göteborgs Schackveteraner, som är ett mer passande namn.

Simultanmatcher har vi spelat. Bl a mot sådana stjärnor som Yngve Aspström och Ari Ziegler, med blandade resultat.

Under årens gång har vi fått många nya medlemmar, vilka ej varit anslutna till någon förening knuten till Göteborgs Schackförbund. Därför ansågs det inte att anknytningen till förbundet var någon självklarhet längre.

I slutet av förra seklet togs det djurvänliga beslutet att skänka 100 kr till inköp av nya akvariefiskar till Allégårdens Pensionärsförenings akvarium.

GSV fick av Göteborgs Schackförbund 2002 i uppdrag att arrangera Veteran – DM, som numera spelas på Allégården. Denna turnering är öppen för medlemmar anslutna till Göteborgs Schackförbund, men de veteraner som ej är anslutna till någon annan förening i förbundet deltar utom tävlan.

I Allégårdsdagen medverkar vi varje år med några schackbord och med information till de som är nyfikna om schackspelets mysterier.

Förslag till nya stadgar godkändes för andra gången vid årsmötet 2002

I slutet av året spelades en lagmatch mot Alingsås/Lerum, vilka besegrades med 25 – 13.

I februari 2003 meddelade Göteborgs-Posten att de upphör att annonsera gratis för pensionsföreningar.

På våren utträdde vi ur Linnéstadens föreningsråd.

Föreningen är en intressant mottagare av reklam från olika arrangörer ur deras synpunkt intressanta tillställningar och andra nyheter. Bl a har vi fått information från ett politiskt parti.

2006 fyllde 10 st. medlemmar jämna år, bl a Lennart Jönsson, som då firade sin 95-årsdag. Han fick ytterligare två år i livet föreningens ålderman.

Samma år gavs det möjlighet i Göteborgs-Posten att utan kostnad under rubriken Guide meddela våra kommande aktiviteter

I oktober detta år firade SS Manhem 100-årsjubileum och som ett led i detta firande utmanade föreningen övriga schack-Göteborg i en match om 100 bord, men de andra föreningarna i staden lyckades tyvärr bara engagera 77 spelare. Jubilarerna segrade med 47½ - 29½, men av våra 11 deltagare segrade 7 medan de övriga 4 spelade remi.

I maj 2007 utsågs Olle Alfredsson av ICCF till Internationell mästare i korrsschack vid förbundets kongress i Spanien.

På hösten inköptes 20 schackbräden av märket Staunton och lika många schack- klockor för 16.000 kronor efter ett bidrag av Linnéstadens stadsdelsnämnd, var- under Allégården och dess föreningar sorterar. Detta förnämliga bidrag gjorde att ytterligare fem bräden och klockor kunde inköpas, vilka betalades ur egen kassa.

I schack-SM deltog bl a Ingvar Gummesson vars sista parti i turneringen väckte uppmärksamhet och hamnade såväl på Schackforums hemsida och i Göteborgs-Postens schackspalt.

I slutet av november 2007 väcktes frågan om varför vi inte var med i Göteborgs Schackförbund, men fördelarna ansågs inte vara värda kostnaderna.

Vårt sparade kapital var fram till 2008 förvaltades av en sedan länge etablerad storbank, men för att få en bättre ränta lät vi en mindre, men inte lika välkänd, ta hand om våra sparade pengar. Det är inte alltid det är lönsamt att vara störst och bäst - om vi skall lita på all reklam.

Våra medlemmar är inte bara göteborgare utan en del har sina bostäder även i våra förorter, om vi nu får räkna även Borås som en förort.

I en förening som Göteborgs Schackveteraner arbetas det självfallet ideellt av alla valda funktioner och det är åtskilliga som därför lagt ned en massa arbete för föreningens bästa. Några av dessa har efter hand utsetts till hedersledamöter och de är följande: Nils Blomqvist, Rolf Hambjörk, Kenneth Hedin, Kurt Johansson och Kurt Möllmark, den sistnämnde med tilläggat hedersordförande.

40 år har nu passerat och med tidens perspektiv kan vi notera att vår förening, som tidigare redovisats, självfallet har sin speciella funktion att fylla,. Nämligen att på dagtid engagera schackglada pensionärer i deras rutiga intresse.

Nu närmar vi oss raskt vårt 40-åriga jubileumsfirande, som skall högtidhållas i Allégården med en festlig tillställning. Bl a annat med en ny lagmatch mot våra gamla trätobröder från Stockholms Pensionärer.

Det skall vi fira!

Klubbmästare 2000 – 2009

2000	Nicola Tomic	2005	Åke Carlsson
2001	Nicola Tomic	2006	Åke Carlsson
2002	Nicola Tomic	2007	Toivo Kardehill
2003	Åke Carlsson	2008	Sigge Ingvason
2004	Åke Carlsson	2009	Uno Axelsson

Redigerarens anmärkning: Till denna jubileumsskrift hör även några bilder samt ett antal intressanta schackpartier sammanställda av Rune Torstensson. Av redigeringstekniska skäl kan tyvärr inte bilder och schackpartier presenteras här.
SA 2012-03-25